

Med NVNF til Færøerne 2020

Lørdag den 4. juli

Bussen afgik fra Holbæk klokken 09:40 og klokken 12:50 lettede flyet fra Kastrup med kurs mod Vagar. Der var lavthængende skyer men landingen forløb uden problemer. I lufthavnen blev vi alle testet for corona virus; det gik heldigvis meget hurtigt. Niels ventede på os med sin bus og kørte os til Guesthouse Marknagil, hvor vi blev indlogeret. Undervejs spottede vi de første fugle og blomster, herunder Sangsvane, Sule, Strandskade og Engkabbeleje. Strandskade eller Tjaldur er færøernes nationalfugl og Engkabbeleje er deres nationalblomst. Efter indlogering gik vi en lille tur, her mødte vi Purpur-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt, Trævlekrone, Stær og Gråspurv. Det var rigtigt Færøvejr med regn og tåge, så det blev kun til en kort tur. Til aftensmad fik vi torsk, herligt! Vi gik tidligt til ro, godt trætte.

Søndag den 5. juli

Vi kørte fra Marknagil til Sørvárgur og sejlede over til Mykines. Flot sejltur med de første indtryk af det rige fugleliv. I havnen på Mykines var der tre Sortgrå Ryle som vi så et glimt af, mens båden foretog en meget imponerende havnemanøvre. I havnen var der også en koloni af Rider, som havde klistret deres reder fast på en klippevæg. De fleste folk gik ud til fyrtårnet på Mykines Holmur. Det var ikke nogen lang tur, men det gik ganske meget op og ned ad bakke. Undervejs kom vi igennem et område med ynglende Lunder – de er ikke til at stå for. Længst mod vest findes Færøernes eneste Sule koloni, et imponerende skue. Dorrit kunne føje endnu et fyrtårn til samlingen.

Da vi kom tilbage til bygden fandt Else Marie minsandten en Rosenstær. Det er en art der yngler længst mod sydøst i Europa, så den var sandelig kommet på afveje. Arten er dog ikke helt ualmindelig på Færøerne. Ellers så vi blandt andet en masse Mallemukker, en del Lomvie, Tejster, Storkjove, Alm. Kjove, Skærpiber og Skotsk Lostilk. Turen hjem igen forløb planmæssigt; vi var heldige med vejret. Det var noget blæsende med vindretningen var OK.

Mandag den 6. juli

I dag skulle vi til Sandoy. Allerede ved havnen i Gamlarætt fandt Vagn Grøn Star – det tegnede jo godt. Vi stoppede ved den første sø, her var der Bramgæs med gæslinger, en Rødstrubet Lom og Revling. Vi fortsatte til nordenden af Sandvatn, her var der flere fine Dobbeltbekkasiner. De fleste folk valgte at gå langs søens østside ned til sydenden af søen.

Undervejs mødte vi to Odinshøns som fouragerede nær vejen, vi så dem på få meters afstand. Det var to smukke hunner i sommerdragt. Der var en rig flora med blandt andet Dværg-Ulvefod, Benbræk, Dværg-Dueurt, Glat Dueurt, Lådden Stenurt, Kamgræs, Stjernestar og Loppe-Star. Vi blev samlet op af bussen, der kørte os til Sandur, hvor der var borde og bænke – en dejlig frokost-lokalitet. Niels serverede kaffe efter frokosten, det var populært. Turen gik videre til Dalur, hvor vi spottede en gråsæl i vandet. Her var der desuden strandet en mængde Palmetang. Dagens sidste stop var i Húsavik, endnu et malerisk sted. Her voksede Abeblomst langs en lille elv og Pia fandt hvirvler af en Grindehval.

Om aftenen gik vi ned i byen og fik aftensmad på hotel 62°Nord. Efter maden kiggede vi på ryghvирvler og underkæber af en Blåhval, imponerende størrelse knogler. På vej tilbage hørte vi en syngende Gransanger, og vi fandt Bjørnerod og fine, blomstrende Vibefedt samt Tue-Kogleaks.

Tirsdag den 7. juli

Denne dag havde vi bustur til nogle af de velkendte turistmål på Færøerne: Saksun, Tjørnuvík og Gjogv. Vi så fine små bygder og meget flotte landskaber. Af fugle så vi blandt andet Småspove, Hjejle, Rødstrubet Lom, Pibeand og Rødstjert. Vi fandt også en del nye plantearter, herunder Bjerg-Ulvefod, Otteradet Ulvefod, Skov-Padderok, Stjerne-Stenbræk, Fjeld-Frøstjerne, Fjeldsyre, Topspirende Pileurt, Tue-Limurt, Topspirende Svingel, Blank Star, Hirse-Star og Stor Frytle. Under toppen af Slættaratindur lå der endnu enkelte små klatter sne. Turen rundt på Streymoy og Eysturoy var begunstiget af solskinsvejr, så det var svært at genne folk ind i bussen når vi skulle videre.

Onsdag den 8. juli

Vi tog færgen til Nólsoy hvor Jens-Kjeld Jensen stod og ventede på os. Han viste os først en lille botanisk have med færøske træer og buske: Dun-Birk, Ene, Dværg-Pil, Arktisk Pil, Uldbladet Pil, Tofarvet Pil og Hassel. Arterne er enten blevet udryddet eller gået voldsomt tilbage efter mennesket bosatte sig på Færøerne. Vi fortsatte til Jens-Kjelds hus, hvor Jens-Kjeld først fortalte om Lunde, Alm. Skråpe og Lille Stormsvale – og om miljøproblemer på Færøerne. Ikke mindst plastik er et meget stort problem. Efter foredraget besøgte vi hans værksted hvor han udstopper fugle.

Derefter var vi på en guidet tur. Vi besøgte først et område med gamle ruiner, her spiste vi frokost og hørte om Færøernes ældste bosættelse. På Sandoy er der fundet bygkorn som er dateret til ca. år 600 efter Kristus – altså før Vikingetiden. Vi fortsatte til et lille stenbrud, hvor Jens-Kjeld fortalte om Færøernes geologiske historie og vi sluttede ved en lille kløft, hvor folk skjulte sig, hvis der kom sørøvere til øen. Derefter var der fri leg. Enkelte fortsatte op i fjeldet men de fleste gik tilbage til havnen. Vi kom planmæssigt med færgen tilbage til Torshavn, hvor vi igen fik aftensmad på 62°Nord. En lille flok gik ind på den lokale kirkegård, hvor der var en Tyrkerdue og flere Rødhalse, der sang flot.

Torsdag den 9. juli

Om formiddagen tog vi over til Kirkjubøur der er Færøernes vigtigste historiske lokalitet. Vi besøgte katedralen der står som en ruin, den blev aldrig bygget færdig. Kirken var desværre lukket pga. corona, men røjstuen i kongsgården var åben. Det er et imponerende rum, oprindeligt med et hul i taget. Tømmeret til gården kom drivende fra Sognefjord i Norge, bundet sammen og nummereret, lige til at sætte op. Nogle folk gik fra Marknagil til Kirkebjøur, andre gik tilbage og Henning gik begge veje. Turen bød på Småspove, Hjejle og en enkelt Vagtel, samt to blomster af Tue-Limurt.

Om eftermiddagen var der fri leg, nogle gik på Kunstmuseum, nogle på Nationalmuseum og andre shoppede. På Nationalmuseet var der udstillet en gejrflugl. Arten har aldrig ynglet ved Færøerne, men den optrådte som en sjælden gæst. Den sidste ved Færøerne blev skudt i 1808. Om aftenen fik vi laks – herligt.

Fredag den 10. juli

Inden vi fik set os om var vi kommet til sidste dag. Formiddagen tilbragte vi i plantagen, her fandt vi Alm. Månerude og Fuglekonge. Vi besøgte mindesmærket for færingere der omkom under 2. Verdenskrig, der var mange navne. Dagen bød også på en Vindrossel i en have.

Klokken 11:30 kørte bussen afsted mod lufthavnen. Vi sluttede fuglekonkurrencen, der blev vundet af Bjarne, han var nået frem til 54 arter. I Sandavágur holdt vi pause og Niels fortalte lidt om sprogets udvikling. Det var V.U. Hammershaimb fra Sandavágur der midt i 1800-tallet udformede det færøske skriftsprog, i bygden er der rejst et mindesmærke for ham. Færøsk tales udover på

Færøerne af ca. 25.000 færinger bosat i Danmark og ca. 5000 færinger bosat i andre lande. Til trods for at færøsk blev hovedsproget i 1948 skulle studenter endnu indtil 1974 aflægge studentereksamen på dansk. Niels var med til at protestere og han var blandt den første årgang, der fik lov til at aflægge eksamen på færøsk.

Flyet afgik planmæssigt men i Kastrup måtte de fleste af os vente længe på bagagen. Begrundelsen skulle være at der kun var få folk på arbejde. I Kastrup forlod de første folk selskabet, men de fleste fortsatte med vores trofaste Vipperød-bus til Holbæk. Tak for en god tur hvor skarp sol var et større problem end regn.

Ole



